

De Verenigde Naties als Bileams' ezel - De Second Trump & Third Trump(et)



De bijbel als het "Levend Geworden Woord" gevat in twee zevens. Symbolisch gezien staat één zeven voor de Heiligheid van het Oude Testament en één zeven voor de Heiligheid van het Nieuwe Testament. Het kader 77 zien wij in 2025 terugkomen in de 77^{ste} verjaardag van Israël, meer specifiek op de datum 14-05 (2025). De datum 07-10 (2023) die ons allen (met Israël) nog vers in het geheugen ligt, wordt exact 1 jaar en 7 maanden later in betekenis veranderd. God keert alles ten goede. De enkelvoudige 7 is verdubbeld en wordt $2 \times 7 = 14$. Een verwijzing naar de bijbel zoals hier is afgebeeld. De bijbel als het "Levend makende Woord" die *alle* profetieën doet uitkomen.

Eén jaar na dato blijkt dat 7/10 het 9/11 van Israël is geworden met het verschil dat Israël niet één keer is aangevallen, maar twee keer. Eén keer door Hamas en daarna doorlopend en wereldwijd door misleidende opinie..., psychologische oorlogsvoering door de werkelijkheid te verdraaien.

Dat uit zich o.a. in een verkeerde interpretatie (VN of UN) hoe Israël zichzelf moet verdedigen, in de beschuldiging van 'genocide' op de inwoners van Gaza en in hoe het antisemitisme onderhuids voortwoekert in haat en agressie. Dit deed me denken aan de Bijbelse geschiedenis van Balak en Bileam uit Numeri 22. De misleidende Media is de personificatie van Balak, de boodschapper is Bileam en de VN worden vertegenwoordigd door de ezel van Bileam als drager van de (verkeerde) boodschap.

Hierbij aangetekend dat ik het 'opmerksaam vermogen' van de ezel van Bileam hoger inschat dan dat van de VN.

Deze 2 aanvallen op Israël geven daarom genoeg reden om te spreken over 7/10 medio 2023/24 waarbij wij exact 7 maanden na 7/10(2024) de datum 14/5(2025) als een wel heel bijzondere datum mogen zien.

∞ De 10^e maand staat in de Joodse kalender voor de 8^{ste} maand (Marchesjwan) en is een verwijzing naar de Babylonische gevangenschap. Nu staat deze maand in het teken van de "nieuwemaansdag." Wat Hamas daardoor op de 7^e dag van de 10^e maand beoogde (de vernietiging van Israël) is door Gods bescherming verijdeld. Juist op de 77^{ste} verjaardag van Israël wordt op de 14^e van de 5^e maand Gods genade, barmhartigheid en gunst getoond. De genade van God wordt beschreven als een onverdiende gunst die voortkomt uit Gods liefde. Het Nieuwe Testament wordt gezien als het volmaakte verhaal van Gods genade. In de bijbel staat het getal 5 symbool voor de 'vernietiging van grote vijanden' en daaraan gelieerd 'het wonder,' de genade van God.

∞ Op 28 februari 2025 wordt de wereld wakker geschut maar het christendom weet beter!

De 'second Trump' manipuleert met macht ...de 'third Trump' triomfeert in kracht!

God heeft *dè* "trump = troef" in handen. Dat kunnen we letterlijk opvatten want Pres. Donald Trump valt onder de toelaatbaarheid, de regie van God, maar ook symbolisch waarbij Gods troef de kaart is die alle andere kaarten verslaat! Dan is de third Trump inleidend op de periode van het openen van de boekrol, verzegeld met 7 zegels, zoals dat in Openbaring 5-8 beschreven is.

Precies 77 dagen voor de 77^{ste} verjaardag van Israël (na 14-5-1948) stelt Europa op 27 februari 2025 haar hoop en vertrouwen op de verkeerde 'Trump(et)' Een trompet heet in het Hebreeuws chatsotsera. Dat betekent eigenlijk: 'maar een half beeld'. (De bazuin is 2 x langer.) Het benadrukt de gedachte dat wij zonder God maar half en onvolmaakt zijn. Pas wanneer wij onszelf openstellen voor God, dan worden wij volledig. Een Europa (zonder God!?) wachtte op 28 februari ontgoocheling. Dat resulteerde niet in inkeer, maar daarentegen in de roep om een charismatische leider...Europa is in haar macht gehandicapt. De bijbel geeft antwoord hoe dit vacuüm ingevuld gaat worden.

Het is ook een oproep om ons te vervoegen bij de vijf (!) wijze maagden. Om 'vruchtbaar' te zijn voor onze Bruidegom, om in vuur-en-vlam te staan voor Jezus. Het 'vruchtbaar' zijn associeert ons met de velden van Efratha dat vruchtbaar betekent. Hier klonken de bazuinen en zongen de engelen tot eer van de pasgeboren Jezus. Diezelfde Jezus die bij het roepen van een aartsengel en bij het klinken van een bazuin Gods ons (voordat de boekrol geopend wordt) in een oogwenk op de wolken zal wegvoeren, de Here in de lucht tegemoet. (1Tes.4:13-18.) **God zegene Israël!!!**